

40 dagentijd met Haring

Wat hebben **Keith Haring** en **Pasen** met elkaar te maken?

Meer dan u denkt! kijk maar eens op de volgende links:

[Haring Altarpiece](#) [Haring Kruis](#) [Haring TV](#)

(dank voor de informatie Tom Schoemaker!)

Bij [40 dagentijd met Haring](#) heeft Anneke van der Weg de bekende hedendaagse figuren van Keith Haring gekoppeld aan het vertrouwde aloude verhaal van de weg naar Pasen.

Het beeld oogt als een **feest van vreugde** met kleuren en dansende figuren.

Wanneer we beter kijken zien we dat er 2 soorten figuren zijn:

Figuren die op zichzelf staan en figuren die samen zijn; waar sprake is van ontmoeting.

Deze laatste groep vormen samen een kruis. Centraal in het kruis staat verstill, zonder bewegingsstreepjes, een wit figuur welke Jezus voorstelt.

Ook de andere witte figuren stellen Jezus voor. Elk met een ander verhaal. Steeds staat een ontmoeting centraal.

1 Onderaan ontmoet Jezus de duivel in de woestijn. In deze ruime woestijn wordt Hij door het kwade beproefd maar Jezus blijft bij de bron.

2 Bovenin is Jezus op pad met Petrus, Jakobus en Johannes. Ontmoeting tussen God en de mens vindt vaak op een top plaats. Mozes en Elia bevestigen Jezus als Licht van God en de drie leerlingen willen dit Licht vasthouden.

3 Boven de woestijn ontmoet Jezus een vrouw in de kleur van de bron waar ze elkaar treffen en welke verwijst naar De Bron

4 Rechts van het midden ontmoet Jezus een blinde man in de kleur van de 4^e zondag die Hij echt leert zien; de balk verdwijnt uit de ogen van de man.

5 Links van het midden ontmoet Jezus de dode Lazarus die het lentekleurige leven terugkrijgt: God roept mensen op tot opstaan; bevrijden van alles wat beklemt om bevrijd te kunnen leven...

6 Jezus ontmoet de mensen die hem toejuichen: Jezus is geen koning van pracht en praal en rijdt de menigte op een ezel in de kleur van Gods liefde tegemoet.

Pasen: Licht uit de hemel, stralend wit. Jezus is gekruisigd en symboliseert met de witte kruisvorm de Bron van waaruit hij leefde. De ruimte is onbegrensd geworden. Jezus staat centraal en kan voor ons een **feest van vreugde** betekenen.

