

Groeten uit... even nagenieten



De vakantie voorbij.

Veel herinneringen.

Verre landen of lieve logeerpartijen nabij; hoe WAS het? Wat heb je gedaan en beleefd?

Op de Regenboog beginnen we het nieuwe schooljaar met een inloop:

Ouders en leerlingen worden welkom geheten met koffie, thee of limonade.

(en dit jaar met een Engels dropje als knipoog naar Londen Olympische Spelen)

Iedereen kan elkaar begroeten en verhalen vertellen.

En voor de leerlingen die stilletjes willen starten of juist stilletjes of vol enthousiastme willen nagenieten is er de mogelijkheid om te kleuren of.....

Dat kan natuurlijk op een kaal A4tje maar ook op bijvoorbeeld 1 van de volgende bijlagen.





GROETEN UIT

.....



Groeten uit land.....

Waarom.....





Groeten uit
.....



Ik was op vakantie in

.....



Samen met

.....



Groeten uit

.....



.....



Heel mooi was

.....



Minder leuk was

.....



Ik zal

.....

..... *nooit vergeten*

