

## THEMA

## GLOBETROTTEREN

### AUSTRALIË

### ABORIGONALS

#### Wist je dat?:

*Kunstenaars uit Australië schilderen vaak verhalen uit de dreamtime, een tijd van schepping en oorsprong van al het leven en alle natuur van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië. De Aboriginals geloven dat de dreamtime een spoor is dat de voorouders hebben achtergelaten.*

*De dreamtime zit vol verhalen. Die via kunst worden vastgelegd en meestal bestaan uit ovalen, cirkels, lijnen en een heleboel stippels.*

#### Weten

Techniek: tekenen, knippen, stempelen, versieren

Materiaal: dik papier, gekleurd papier, oefen papier, verf, spoelpot, doeken, onderlegger, knoeischort

Gereedschap: schaar, verschillende spijkers, stokjes, grijs potlood, gum

#### Opdracht:

1. Teken met een potlood een landschap, dier of symbool op het papier.  
Aboriginals schilderen vaak dieren uit Australië zoals schildpadden, vogels, slangen en krabben. Natuurlijk mag jij ook iets uit je eigen omgeving maken.
2. Beschilder je afbeelding met dunne lijnen. Deze plaats je **om** de vormen.
3. Vul de lijnen en vormen met allemaal stippels. Varieer in kleur en grootte.
4. Dit kan heel lang duren. Het wordt wel heel mooi wanneer je doorgaat. Laat wel het witte papier tussen de spikkels door komen.
5. Even iets misgestippeld? Geen probleem. Laat het goed drogen. Verf er de volgende keer een vorm overheen. Laat dit ook weer goed drogen en stippel dan opnieuw. Vaak wordt je werk er nog mooier door ook!
6. Schrijf je naam en groep rechts onderaan je werk. Doe dit heel netjes en klein.

