

Handvaardigheid

De Regenboog Woudhuis 5/6 Osseveld 5/6

THEMA

GLOBETROTTEREN

FRANKRIJK

EIGENTOREN

Wist je dat?:

Zeg Parijs en de meeste mensen roepen: Eiffeltoren.

Deze toren is het symbool van de Franse hoofdstad.

Ooit ontworpen voor een wedstrijd door ingenieur Eiffel en in de stad blijven staan.

De toren is bijzonder omdat het een hele hoge ijzeren constructie is. Opgebouwd uit allemaal staven en stevig door driehoeken.

Weten:

Techniek: verven, ontwerpen, stempelen

Materiaal: witte en zwarte verf, papier, penselen, spoelpot, onderlegger, luciferstokjes

Gereedschap: schoteltje om te mengen

Opdracht:

1. Oefen eerst op een strookje papier:
2. Je begint met zwart, eindigt met wit.
3. Begin aan 1 kant met zwart. Meng er steeds meer wit doorheen. Je krijgt dan grijs. Steeds meer wit geeft steeds lichter grijs. Bovenaan eindig je met wit. Zorg ervoor dat je de verf in de potjes niet door elkaar mengt.
4. Heb je een mooi verloop van de tinten?
5. Pak dan een groot en lang papier.
6. Verf hier een mooi kleurverloop op.
7. Laat de verf eerst heel goed drogen
8. De zwarte kleur is de onderkant.
9. Stempel er een mooie toren op. Laat je inspireren door de Eiffeltoren. Je kunt kiezen voor wit **of** zwart om mee te stempelen. Je krijgt dan een heel mooi effect.
10. Probeer je naam heel netjes en mooi samen met je groep op de voorkant van je werk te schilderen. Gebruik een heel dunne penseel. Oefen anders eerst even.



Globetrotten Globetrotten Globetrotten Globetrotten Globetrotten Globetrotten