



*Wat hoor jij?  
kerstklokken  
of  
alarmbellen  
mijn  
wens:  
voor ieder genoeg  
Groets Anneke*



## Voor iedereen een k(r)ans

In november zag ik een verslag van de voetbalwedstrijd met FC Den Bosch.

Met bewondering hoor ik van het ferme besluit van scheidsrechter Laurens Gerrets. Racistische uitlatingen vanaf de tribune hadden Mendes Moreira persoonlijk zo diep geraakt, dat hij niet meer in staat was zijn aandacht bij het voetballen te houden. Er was een grens overschreden. Omdat ingrijpen van de verantwoordelijke thuisclub uitbleef besloot Gerrets de wedstrijd te staken. Lof alom voor zijn optreden.

Een dag of wat later staat er een mooie foto in de krant. Voetballers van het Nederlands elftal staan voorafgaand aan hun wedstrijd hand in hand in een grote kring stil bij wat er was gebeurd.

Stilstaan op het voetbalveld.

Tijden veranderen.

Er is veel gaande in Nederland. Er is veel gaande in onderwijsland.

Gelijke kansen voor iedereen is het streven maar de praktijk is weerbarstig.

Wie je bent en waar je woont, met wie je omgaat en hoe je wordt beloond is afhankelijk van meerdere factoren. De zwarte Piet wordt afhankelijk van deze factoren al dan niet beroet gespeeld.

Tijden veranderen.

Een gelijke kans kan ik niet voor ieder creëren.

Wat ik wél kan maken is een statement; een krans voor iedereen. Mijn **kerstboom** hangt daarom vol met slingers van mensen hand in hand en kerstkransen.

Wil je ook aan de slag of een krans delen? Klik op [plakken met kosteloos materiaal wikkelen vlechten](#)

Maak er een mooie Kerst, maak er een goed 2020 van.

Laten we goede tijd maken.

Groets Anneke.

